

## EN DE BOUWERS BOUWEN VERDER.

Wat is het een fantastisch gezicht als je naar de nieuwe vorm van ons clubgebouw kijkt. Het vervangen van de serre door het verlengen van het bestaande gebouw levert al zoveel meer (visuele) ruimte op, dat sommigen zich afvragen of het echt niet te groot wordt. En wat te denken van de entree? Dit is werkelijk een vondst van onze architect. Maar ja, daar betaal je dan ook een architect voor, toch . . . .? Ja super. Maar we zijn er nog niet. We moeten nog een aantal weken door met bouwen. De agenda's van de bouwers en van onze vrijwilligers zijn volgepland voor de komende weken. En als alles zo blijft lopen als nu, kan de bouw door Johlex eind april worden opgeleverd!! Het "grote werk" zit er dan op, maar dan moet er gezorgd worden voor de afwerking, schoonmaken en inrichting en verhuizing. Zaken die we ook het liefst in eigen beheer willen uitvoeren. Ja, dat ook. En dat terwijl er de afgelopen acht weken al door zo veel vrijwilligers is gewerkt aan het realiseren van de kleedkamers, bestuurskamer, toiletten en de keuken. Tsjonge wat verdienen deze leden een waardering. Timmerlieden voorop!! Maar snel gevolgd door de andere vrijwilligers, die voor het isoleren en schoonhouden van de bouwplaats, het afvoeren van bouwafval en ook weer aanvoeren van bouw materiaal, het aanbrengen van elektriciteit, enz. enz. hebben gezorgd. En: wat te denken van de bouwcommissie, die alles in zo goed mogelijke (lees: zo voordelig mogelijke) banen moet leiden. Hoofdbreken kost het ze. Maar ook in de commissie wordt met veel passie gewerkt. Ik vind het bijzonder, dat er zo veel werk in eigen beheer door onze leden wordt uitgevoerd. Natuurlijk hadden we er een beetje op gerekend, we hadden wel wat toezeggingen, maar toch. Inmiddels blijkt hoe groot de betrokkenheid van onze leden is. Daar word ik, als voorzitter van deze mooie club, echt blij van.

Maar we zijn er nog niet!! We moeten nog acht weken . . . .Mocht je bij het lezen van deze nieuwsbrief denken: ik ga de club helpen de komende weken: MELD JE BIJ HET BESTUUR!! JE BENT SUPER NODIG!!!!!!!

DANK, DANK, DANK.

## KNLTB KOMT MET NIEUWE (SPEL) REGELS.

Ben ik net gekomen van de nieuwe regels die Marco van Basten wil invoeren bij het voetbal, komt ook onze bond met vernieuwende zaken. Hèhè, dacht ik nog. Want sporten als badminton, volleybal en tafeltennis hebben enkele jaren geleden het roer omgegooid, met als doel de wedstrijden meer spanning te geven en de strijdbaarheid te vergroten. En onze tennisbond bleef maar zitten. En als je blijft zitten ga je dus niet vooruit en betekent dat eigenlijk achteruitgaan.

Ik heb me al even afgevraagd waarom die L nog in de naam staat. Maar vergeleken met de voorgestelde veranderingen is zo'n vraag natuurlijk van geen belang.

Het voorstel is om bij wedstrijden de 3e set te vervangen door een tiebreak of een super tiebreak. Ook wil men bij 40 gelijk het volgende punt beslissend laten zijn. Er gaat dus wat gebeuren met onze telling. Ik werd gelijk enthousiast van de voorgenomen plannen. Maar dit wordt niet door iedereen zo ontvangen. Voordeel vind ik, dat je bij een toernooi veel efficiënter kan plannen, dat er wellicht meer ruimte is om in poules te gaan spelen en dat de wedstrijden die soms wel meer dan 3 uren duren tot het verleden gaan behoren. Het wordt attractiever. Er kan sneller ingedeeld worden en het aantal wedstrijden, maar ook deelnemers kan omhoog. Ik ga de discussie graag aan met je.

HOOG BEZOEK.

Dat tv Overbos aan de weg timmert is bij ieder van ons wel bekend. Kijk even terug wat er de afgelopen 4 tot 5 jaar is gebeurd: van gravel naar probounce, baan 7, led verlichting op baan 7, nieuwe oefenmuur met een nieuwe vloer er voor, vele nieuwe sponsors, leden aanwas en vele, vele winterleden die het allemaal geweldig naar hun zin hebben bij Overbos. En al het werk wordt gedaan door vrijwilligers!!!! Tot slot de verbouwing van ons clubgebouw, dat na realisatie een eigentijdse uitstraling zal hebben. En dan noem ik maar even niet de gevolgde workshops en deskundigheidstrainingen van bestuur en commissies . . . .

Verder zijn de contacten met gemeente, financiers, collega verenigingen en onze tennisbond bijzonder goed en constructief te noemen en dus op een prima niveau.

Maar het belangrijkste van dit alles is de cultuur van de club en de sfeer, niemand voelt zich beter, en waar we streven naar? Naar een gezellig potje tennis. Want dat is het primaire doel van het bestuur.

Ook bij de KNLTB in de figuur van Arie Martijn Schenk, accountmanager van de KNLTB voor o.a. Leiden, is dit opgevallen. We hebben veel contact met Arie Martijn. Als club zijn we vorig jaar genomineerd voor de titel "club van het jaar". We zijn het niet geworden maar zaten wel bij de top 6 van Nederland!! Bijzonder voor zo'n dorpscluppie!! Maar dat heeft vooral alles met jou te maken: jij maakt de club, jij doet de bar, jij zorgt voor een goed verloop van de wedstrijden, jij onderhoudt het park, jij helpt met klussen. En zo kan ik nog even doorgaan.

Vrijdag 17 maart komt de directeur van de KNLTB , Eric Poel, naar Warmond om persoonlijk de ervaringen van ons bestuur te horen. In de historie van de club is dit uniek. We zullen Eric met plezier op ons park rondleiden en met gepaste trots onze gedane stappen vertellen. Daarnaast is dit voor ons bestuur dé gelegenheid om alle, ook kritische vragen te stellen aan Eric. Ik verwacht er veel van. Ik heb nog een dilemma: moet ik nou U zeggen tegen Eric of niet???? Help!!

#### VOORJAARSCOMPETITIE VAN START.

Met 26 teams starten we de voorjaarscompetitie op 6 april, Het heeft de competitieleiding weer de nodige hoofdbrekens gekost om alles in goede banen te leiden. Maar dat is ook de uitdaging en zeker als het dan lukt!! Opnieuw dank aan Ineke en Marjolanda die deze enorme klus hebben geklaard. Het zal af en toe ook druk zijn in de kantine. Een extra handje, als je er toch bent, is dan zeker welkom.

Aan alle teams heel veel spelplezier toegewenst en veel succes!!!

#### ADIEU WINTERLEDEN.

En zo zijn er als het straks 1 april is weer 6 maanden verstreken, dat jullie op ons mooie park hebben gespeeld. Dank voor jullie bijdrage aan de competitie en toernooien!! Het was vaak gezellig ook na de wedstrijden. We wensen jullie uiteraard voor de zomermaanden een gezellige tijd op je "oude" club en ik hoop je in ieder geval te ontmoeten bij de officiële ingebruikname van ons clubgebouw ergens in mei en op ons Open Toernooi. NOTEER ALVAST:

WARMOND OPEN VAN 29 JULI T/M 6 AUGUSTUS

Maar ik hoop je natuurlijk ook weer te treffen in oktober in Warmond.

NIET VERGETEN.

Op 25 maart wordt de kaart paasdrive weer gehouden en georganiseerd door Lina, Wil, Jan en Willem. Aanmelden kan nog. In de kantine hangt de inschrijvingslijst. Een en ander wordt natuurlijk opgeleukt met een fantastische loterij!  
Meld je snel aan!!Het begint om 13.00 uur.

Geef je mening over de gehouden clubkampioenschappen enkel van afgelopen week. Meld aan de TC of aan het bestuur wat je van deze opzet vond. Laat je stem horen. Gut, dat heb ik vast van iemand gepikt deze week . . . . .  
Heb je soms vragen aan de directeur van de KNLTB? Geef ze mij door, dan neem ik dat mee.

**SUCCES EN VEEL SPELPLEZIER!!!!!!!!!!!!!!**

NoI